

## ‘In Canada kom je echt tot jezelf, het is zo puur’

Karin Gomes van ITN Marketing

Met meer dan 25 jaar ervaring als hands-on marketeer-, sales- en PR-consultant moet je van goeden huize komen om Karin Gomes te verrassen. Begonnen op de afdeling marketing & sales bij diverse grote hotelketens in binnen en buitenland, is het reisvirus geboren. In die jaren heeft ze o.a. het communicatie- en eventbureau ITN Marketing opgericht. Inmiddels al weer een kwart eeuw oud, waar ze als directeur/eigenaar nog steeds met veel plezier werkt. Daarnaast is ze onbeëdigd reisgoeroe, want Karin heeft zo haar eigen ideeën over de zin en onzin van reizen.

### Geuren en kleuren

ITN Marketing is momenteel actief in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland als specialist in Hospitality en Destination Management voor de reisbranche, media, consumenten en accounts als VIA Rail en Tourism Yukon. Daarnaast heeft Karin haar handen vol aan de vakbeurs USA-Canada Experience én de USA&Canada Reisbeurs in Bussum en Eindhoven, de grootste Noord-Amerikabeurs voor consumenten van Nederland. Hier zetten jaarlijks meer dan veertig reisspecialisten tegelijk de USA en Canada in geuren en kleuren op de kaart. Een-op-een advies, dat volgens Karin van essentieel belang kan zijn: ‘Je vindt heel veel online, maar toch is het persoonlijke contact voor die prachtige rondreis juist zo van belang om echt de kleine feitjes te horen waar je wel en niet moet zijn, wat je kan doen en beleven en waarop je moet letten. Dat haal je niet van internet.’

Dankzij haar werk in de hotel- en reisbranche kon Karin kantoor houden in meerdere werelddelen tegelijk; een luxe, die er voorgoed ingebakken zou worden. Dankzij ITN Marketings huidige Canadese klanten staat haar bureau sinds 2004 ook meerdere malen per jaar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. ‘Ik heb de laatste jaren een enorm zwak voor Canada gekregen. Op Nunavut, Labrador en Newfoundland na zijn we inmiddels overal geweest; van de Barentszee in het hoge noorden tot Tofino in het westen en Halifax in het uiterste oosten. Met de trein dwars door het hele land, onvoorstelbaar indrukwekkend. De oprechte vriendelijkheid van de mensen en de relaxte levenshouding – met name buiten de steden – is een verademing. Je komt er echt thuis en het is er zo mooi met al die ongerepte natuur. Hier kom je echt tot jezelf, het is zo puur!’

### Heerlijk toeven

En Karins favoriete bestemming? Canada, natuurlijk: ‘Ik zou via West-Canada doorvliegen naar Yukon om te laten voelen en ervaren dat het nog echt bestaat, die ongerepte wildernis. Indrukwekkende natuur en geen vervuiling van welke soort dan ook, behalve je eigen voetafdruk! Daarnaast is het ook altijd heerlijk toeven op Vancouver Island, ergens aan de waterkant genietend van enerzijds een heerlijke lunch op een leuk terras en anderzijds het wild dat er voorbijkomt, zoals orka’s, beren en herten. En toch ook onderweg

genoeg gekke, trendy tentjes voor een verse smoothie en een warm bakkertje.’

### Rode draad

Hoewel de VS en Canada als een rode draad door Karins leven en werken lopen, heeft ze zich voor haar eigen vakanties nooit blindgestaard op één continent. Zo maakte ze in het verleden al talloze korte en langere treks dwars door o.a. landen als Zuid-Afrika, Namibië, Israël, Thailand en Vietnam. ‘En veel zeilend binnen Nederland, want het is hier prachtig! Maar ook België, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Zweden en Noorwegen horen erbij. Reizen is enorm geestverruimend en relativerend voor je hele levenshouding en je omgeving. Het is zo boeiend om andere mensen, culturen en levensomstandigheden tegen te komen, daar leer je immens veel van.’

### Comfortzone

Over het grote verschil tussen Nederland en Canada hoeft Karin daarom niet lang na te denken: ‘De snelheid van levensritme. Wij leven wel héél intensief en ‘druk’ is een stopwoord dat je veel te veel hoort. Het gaat daar veel minder om materiële zaken, maar om de kwaliteit van je eigen leven. Hoe sta je erin en wat haal je eruit? Reizen kan iedereen – ook met kleine budgetten – en raad ik daarom absoluut aan. Ga ontdekken en voelen wat het met je doet. Treed uit je comfortzone en leef!’ 🍁

